



DIT GAAN WE NIET DOEN!

Schrijfster en filosoof Stine Jensen (1972) reisde voor haar nieuwe tv-programma *Licht op het Noorden door Scandinavië*. De eerste aflevering wordt uitgezonden op 20 oktober, haar gelijknamige boek verschijnt vier dagen eerder.

Interview: Bas van Oort | Foto: Merlijn Doomernik

STINE JENSEN

WELKE REIZIGER IS UW VOORBEELD?

--- Onlangs heb ik het boek *Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark* van Mary Wollstonecraft weer gelezen. Zij was een Engelse schrijfster uit de 18de eeuw, en een filosofische reiziger. Ze kijkt als een antropoloog: gebruikt reizen om te kijken naar haar eigen samenleving. Als spiegel voor jezelf. Het viel me op hoe actueel haar notities nog zijn, en hoeveel lef ze had.

IN WELK LAND ZOU U WILLEN STERVEN?

--- Dat maakt me niks uit. Ik wil de hand vasthouden van wie ik hou. Sterven is sowieso geen pretje, dan wil je niet ook nog eens door een mooi landschap gekweld worden.

WAT MIST U VAN HUIS OP REIS?

--- Mijn yogalessen. Die geven me de rust die ik nodig heb. En nu ik vaak alleen op reis ben, mis ik mijn dochter.

WAARAAN ERGERT U ZICH OP REIS?

--- Aan iemand die alles steeds benoemt. Overbodig live commentaar bij dingen die ik zelf ook wel zie. Alsof iemand in de bioscoop door de film heen tettert. Een stoorzender.

HAD U EEN VAKANTIELIEFDE?

--- Reken maar! En toen ik ontdekte dat ik niet de enige was met zo'n ervaring, heb ik er een heel boek over geschreven: *Turkse vlinders*. Ik werd in Turkije verliefd. Na die vakantie ben ik dertig keer teruggegaan en ben een half jaar in Istanbul gaan wonen. Met hem heb ik geen contact meer, maar ik heb het land leren kennen en Turks leren spreken.

OP WELKE PLEK WILDE U ZO SNEL MOGELIJK WEER WEG?

--- In Diyarbakir, Turkije. Daar hing een soort agressieve energie die moeilijk te beschrijven is. Later had ik dat ook in Marrakech. Er vlogen letterlijk aasgieren boven de stad, en zo voelde het ook. Niet echt mijn plek.

HEEFT U WEL EENS EEN MYSTIEKE ERVARING GEHAD OP REIS?

--- Ik zou graag ja zeggen, maar helaas niet. Maar ik sta er helemaal open voor.

NAAST WIE ZOU U GRAAG IN HET VLIEGTUIG ZITTEN?

--- Maarten van Rossem of Adriaan van Dis. Dat lijkt me een leuke vlucht. En dat je dan een soort college krijgt. In een paar uur helemaal bijgepraat worden.

WAAR KRIJGT U LAST VAN SMETVREES?

--- In Nepal, al is het maar omdat je er in reisgidsen al zorgvuldig op voorbereid wordt. Maar ook in Hotel Piethaan in Limburg had ik hier last van. Toen we binnenkwamen, schoten er muizen weg in de gang. Mijn zus en ik keken elkaar aan en wisten: dit gaan we niet doen.

WAT IS UW REISMOTTO?

--- Hetzelfde als mijn levensmotto: durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen.

WAT NEEMT U ALTIJD MEE OP REIS?

--- Mijn schrijfboekje.

WAAR HAD U LAST VAN HEIMWEE?

--- Toen ik achttien was, studeerde ik een jaar lang in Amerika. Ik kon daar niet aarden, vond het proces van echt contact leggen heel lang duren. Ik wist meteen: hier ga ik nooit wonen.

AAN WELKE ONTMOETING DENKT U NOG WEL EENS TERUG?

--- Op mijn afgelopen reis in Noorwegen ontmoette ik in een afkickkliniek een jongen van vijftien. Hij was daar net begonnen, en zo ontzettend kwetsbaar. Twee dagen later in Oslo zag ik twee junks heroïne spuiten. Ik dacht terug aan die jongen en het trok me echt aan. Omdat hij zo jong was kreeg ik het idee dat ik een moederachtig figuur werd. Ik hoop dat hij er bovenop komt.

MET WELK VOLK KON U HET NIET GOED VINDEN?

--- Ik heb een reis gemaakt in Marokko, door het Atlas-gebergte naar Marrakech. En met de Marokkanen kon ik het niet vinden. Ik voelde een zekere hardheid en arrogantie. Het klikte gewoon niet.

WAAR WAS U HET GELUKKIGST?

--- Ik ben heel vaak gelukkig geweest op reis, maar het meest misschien wel op IJsland en Groenland. De natuur, die landschappen. Zo ongelooflijk mooi.

MET WELKE KARAKTEREIGENSCHAP IRRITEERT U UW REISGENOTEN?

--- Ik moet ontzettend vaak naar de wc.

U HEEFT ÉÉN WEEKEND OM TE REIZEN. REISTIJD EN GELD SPELEN GEEN ROL. HOE ZIET DAT WEEKEND ERUIT?

--- Nog een keer IJsland, met mijn vriendje naar Landmannalaugar. En het noorderlicht wil ik een keer zien. En als tijd en geld toch geen rol spelen: een spirituele yogi-ochtend in India, door naar Mongolië, en even naar de Faeröer eilanden. Dan ben ik wel tevreden. •